

Het stadsbestuur nodigt u van harte uit op de opening van de tentoonstelling
Zie de dromen zijn er al... de werkelijkheid moet ik nog maken
leven en werk Armand Van Assche

Zaterdag 20 april 2013 om 16 uur
H. Heymanplein 3, Sint-Niklaas, in de Bib

Welkomstwoord door Annemie Charlier, schepen van Cultuur
Toelichting door prof. Yves T'Sjoen
(Universiteit Gent - vakgroep Letterkunde)

Na afloop biedt de stad Sint-Niklaas de aanwezigen een drankje aan.

Namens het college van burgemeester en schepenen:
Marie-Louise Chalmet stadsecretaris
Lieven Dehandschutter burgemeester



Gelieve uw komst te bevestigen via bibliotheek@sint-niklaas.be of 03 778 34 00

Organisatie: Bibliotheca Wasiana & de Bib i.s.m. Stadsarchief (in het kader van Archipel en Erfgoeddag)

De Bib, H. Heymanplein 3 9100 Sint-Niklaas | 03 778 34 00 | www.bib.sint-niklaas.be | bibliotheek@sint-niklaas.be

**Stil, niet spreken nu,
ik wil nog even
blijven leven.**



© Stichting Plint